

## Ertebølle Strand Camping

Campingpladsen fremstår i dag som en rigtig dejlig og veldrevet plads, hvor både naturelskerens og den lidt mere magelige campists interesser tilgodeses.

Sådan har det ikke altid været!

Efter at have fungeret i over 30 år blev Ertebølle Skole (den gule bygning vest for campingpladsens butik og information) lukket i begyndelsen af 1960'erne. Kommunen solgte i 1964 skolen til snedkermester Bent Rasmussen med den klausul, at skolens tidligere legeplads skulle anlægges som campingplads. Bent havde formodentligt ikke den helt store interesse i turisterhvervet. Men det var nemt at gå til, fordi campinggæsterne kunne blot benytte skolens gamle toiletter. Der var én til pigerne og én til drengene. Det daglige bad kunne man ganske vederlagsfrit få i Limfjorden.

De første campister var Kamma og Harald. De kom kørende fra København på en Nimbus med sidevogn, hvor der var plads til teltet.

Græsset på campingpladsen var ikke just nyslået, og Bent var ikke hjemme. Men de gik over til Niels Pedersen, der boede i det gule hus på den anden side af Ertebøllevej, for at spørge om det nu også var campingpladsen, de havde fundet frem til. Det var jo rigtig nok, og så lånte de Niels Pedersens høle for at slå græsset, så de kunne få teltet stillet op.

Bent fortæller at Kamma havde et ismejeri i København. En nat mens de boede på campingpladsen blev hun konfronteret med en af sine potentielle leverandører, da en af naboens undslupne køer stak hovedet ind i teltet til hende.

Det udviklede sig imidlertid til et livslangt venskab mellem Bent og Ertebølles første campister. Da Bent afhændede campingpladsen, flyttede han et gammelt ishuse over i sin private have og indrettede det med sovepladser og et lille køkken. Hver sommer kom Harald og Kamma og holdt ferie hos Bent i det gamle ishuse. Efter Haralds død fortsatte Kamma med at komme og besøge ham om sommeren, men nu sammen med sit barnebarn Pernille. Denne tradition fortsatte til omkring årtusindskiftet, hvor Kamma døde.

Omkring 1970 overtog en af de lokale ertebøllelandmænd, Ernst Christensen og hans bror Aage roret på campingpladsen, og herefter tog driften en mere forretningsmæssig drejning.

Der blev bygget en rigtig servicebygning med toiletter og bruserum til hhv. damer og herrer og i forlængelse heraf, blev der indrettet et fælleskøkken. Denne servicebygning ligger der faktisk endnu og fungerer stadig ganske fint. Det er gasbetonbygningen, der ligger bag campingpladsens butik.

I 1975 kom Karen Marie og Flemming Bonde til Ertebølle og overtog driften af campingpladsen. I deres regeringstid, der varede ind til 1995, blev pladsens areal udvidet betydeligt. Det samme gjorde bygningsmassen: Butik, privatbeboelse, tv-stue og 6 små hytter kom til. Det er de sorte Panbo huse. Den første swimmingpool blev også etableret i den periode. En swimmingpool med en diameter på 9 m – ikke til langdistancesvømning, men den har ganske givet været et aktiv for pladsen på det tidspunkt.

I 1995 overtog Tove og Jørn Sørensen pladsen, men de afhændede den allerede i 1999 til Mona og André Kähler, som solgte den til pladsens nuværende ejere i 2006.

Både Tove og Jørn og Mona og Andre er gået tilbage til deres gamle erhverv, men begge hold er blevet så glade for Ertebølle (og ertebøllerne), at de er blevet boende i området. Og det til trods for at begge par er flyttet hertil fra den milde østjyske natur ved Skanderborg.

Der er nemlig noget fantastisk ved Ertebølle. Naturen viser sig ganske vist en gang imellem fra sin barske side, men en rask travetur langs Limfjorden i blæsevejr kan på magisk vis forvandle en ellers trist dag til en god dag (også for en campist)

I dag er det Ingrid og Lars Brandt, der ejer Ertebølle Strand Camping. Siden de overtog pladsen i 2006 er der sket en vældig udvikling.

Blandt andet er der kommet mange nye luksushytter til, swimmingpoolen er udskiftet med en større og mere luksuriøs udgave med tilhørende servicebygning. Legepladsen er udvidet og opdateret, og en stor boldbane er blevet anlagt. Ydermere er Lars og Ingrid blevet gårdejere, idet de har købt den gule gård ved siden af campingpladsen. Her er en hyggelig have med plads til teltligere og gårdens udhuse er indrettet til festlokaler. Her har prominente grupper, bl.a. Kandis, underholdt campinggæsterne til flere pinsefester.

Men selv om Ertebølle Strand Camping med årene er vokset, så hersker her stadig en rigtig hyggelig stemning.

At det er rart at være på pladsen kan Kjeld Fragtrup sikkert fortælle meget mere om, han er i hvert fald en erfaren mand.



### **Kjeld holder kaffepause sammen med campinghunden Oscar**

Kjeld blev sammen sin kone Betty fastligger på Ertebølle Strand Camping i 1975. Da han stoppede på arbejdsmarkedet var han i mellemtiden blevet alene, og så kunne han godt få tid til at give en hånd med på campingpladsen. Så da Tove og Jørn overtog pladsen blev Kjeld en stor støtte for dem, og det har han lige siden også været for de efterfølgende ejere. Man siger ganske vist, at ingen er uundværlige, men er det nu rigtigt?

Vareudvalget i campingpladsens butik har også ændret sig med årene. Inden supermarkederne begyndte at holde åbent næsten døgnet rundt alle ugens dage var der basis for et relativt stort udvalg af traditionelle købmandsvarer. Man kan stadig købe de mest basale dagligvarer, men ligesom familien Bonde i 1980'erne fandt en niche med at sælge grillkyllinger, så har Ingrid og Lars specialiseret sig i at fremstille og sælge nogle dejlige, syndige isvafler.

Det er spændende at følge udviklingen på Ertebølle Strand Camping. Hvad kommer der mon af nye tiltag? En ting er dog sikker: I rigtig mange år fremover vil det være Ingrid og Lars, der er at finde bag disken, når man bliver budt velkommen på campingpladsen.

**Det siger de selv, og så er det ganske vist!**